

Afvaart van de Maas 2008

Altijd al eens op een rivier of groot water willen zeilen? Dan is de Afvaart van de zeker iets voor jou. Op zaterdag 30 augustus verzamelen Optimisten uit het hele land zich aan de oever van de Maas. Na een start op een plas net naast de Maas varen we de Maas op. We volgen de Maas zo'n 5 kilometer stroomafwaarts, waarna we opnieuw een plas opvaren. Nadat we dit grote water hebben overgestoken komt de finish stilaan in zicht. Als alle bootjes zijn aangekomen en afgetuigd kunnen we nog iets eten of drinken in de feesttent waar even later ook de prijsuitreiking plaatsvindt.

Ouders kunnen de bootjes per fiets of te voet volgen van op de oevers van de Maas. Op het water zorgen de begeleidingsboten van de organisatie en onze eigen VVW Turnhout begeleidingsboot ervoor dat alles goed verloopt.

Iedereen die tussen 8 en 14 jaar oud is en met een Optimist kan varen mag meedoen! Inschrijven kan via info@vwwturnhout.be, bij Elger op 0494/27.81.64 of bij Leon op 014/41.20.18

Meer info vindt je op de [website](#).

Je kan [hier](#) ook het verslag en de foto's van vorig jaar bekijken.

Voor wie dit allemaal nog niet genoeg is, is er 's avonds ook nog het nachtzeilen op onze bekende Melle-vijver.